

Het jaar 2019

 nico-offerman.nl/het-jaar-2019

ThemeGrill

31 december
2019



Alles weer op nul, zo begon ik vorig jaar!

Ik bedoelde natuurlijk opnieuw beginnen of is het overnieuw

Uiteraard sloeg het op het fietsen en mijn fietskilometers

Maar ook de pech in het begin van 2018, longontsteking was het toen

Daar was ik wel weer geheel van hersteld, vandaar Alles weer op nul!

Dus 2019 zou wel een makkie worden, lekker achteroverleunend het jaar door. Even in januari een grote fietstocht er uit persen en die schamele 13.500 km van 2018 verslaan. Maar dat werd wel even verstoord, 2019 zou keihard werken worden en doorzetten. 2019 zou het jaar worden van een ziekte verslaan en werd het jaar waar ik mijn ziekte versloeg.

Het positieve was dat ik op de fiets naar het ziekenhuis kon en dat bracht mij 1800 extra kilometers. Verder nog 20 uur ziekenhuis en 35 bestralingen, het kon niet op. Wat ook positief was ik kon blijven werken en ik kon blijven fietsen. Ook de steun van iedereen was positief dat gaf mij vaak het duwtje om door te gaan.

Nu kijk ik op de laatste dag van het jaar terug op 2019 en de conclusie!

Ik heb 15.500 kilometer gefietst, ik heb een vast contract bij een geweldige werkgever. Ik ben gezond verklaart en heb een geweldige familie en zeker geweldige kleinkinderen. Nu ga ik weer alles op nul zetten en ga ik achteroverleunend 2020 in.

En dat gaat lukken.